

Thy / Mors turen 2016

Oprettet: onsdag, 22. juni 2016 17:30

Skrevet af Hr. og Fru Jessen

Turreferat fra Thy/Mors turen lørdag den 18. juni 2016

Martin blev valgt til at lave referat.... Man skal da også hele tiden holde øje med ham...

I har valgt det, så her kommer det så...

Vi startede med rundstykker og morgenkaffe kl. 8.30 hjemme hos Hanne og Poul Erik. Vi var 30 biler, og vi kunne alle sammen parkere inden for lågerne. Vi sad overalt. I stuen, på terrassen, i atelieret og i drivhuset.



Vi fik udleveret turmateriale og efter en kort briefing fra Turlederen, var vi klar til afgang. Vi kørte en smuk tur med dejlige bakker og sving. Vi har mistænkt Hanne og Poul Erik for, at de har været ude med flyers, hvor de har bedt folk om at holde stille, når vi kom. Det var i hvert fald, hvad mange gjorde, selv i rundkørsler holdt folk bare stille, til vi var kommet igennem. Og lyssignaler er ikke noget, man rutter med på de kanter. Måske derfor at kolonnekørslen fungerede 100%.

Første stop var Sillerslev Havn på Sydmons, hvor vi var ude og strække benene lidt og blive blæst godt igennem.



Derefter kørte vi videre rundt på Mors. Det må siges, at Vejrguderne var med os, når man tænker på, hvilke mængder vand der er kommet i den sidste uge. Vi havde tørvejr og lidt solskin. Det blæste dog en vældig vind, den dag, så Hanne og Poul Erik havde allieret sig med onkel og hans nedlagte smedeværksted. Der indtog vi vores medbragte frokost i svundne tiders omgivelser.



Efter frokost gik turen videre rundt på Mors over Thisted til Bunker Museet i Hanstholm, hvor vi fik kaffe og Hannes hjemmebagte kage, inden vi fik en guidet rundvisning i Bunkeren.



Her fra Højen (Vejle) skal lyde en kæmpe tak til Hanne og Poul Erik for en flot og veltilrettelagt tur.

Også tak til resten af banden for god opførsel og dejligt samvær.

Jessen (og Fru Jessen)