

# Vesterhavstur 2015

Oprettet: lørdag, 22. august 2015 21:48

Skrevet af Bjørn Henkel

På vesterhavstur med MX-5, lørdag d. 15. august 2015

Turen startede ud i torden og lynild hos Birger og Karin i Karup, med et dejlig morgenkomplet. 25 smukke biler (med indhold) var mødt op. Birger var tidligt klar til rykind og kunne ikke forstå, at ingen kom til det af ham fastsatte tidspunkt, indtil det gik op for ham, at det var ham selv der huskede forkert. I garagen skulle chaufførerne have den sidste "op"sang fra Birger om turen og hvordan kolonnekørsel foregår. En rutevejledning blev uddelt. Ruten skulle føre os rundt ved vestkysten til skønne steder, som ikke så mange kender til. Birger fik også lige spurgt ind til, hvem der var nye medlemmer, og med den lumske bagtanke blev det så undertegnede der skulle skrive dette resume af turen.

Vejret var ikke blevet mindre "strålende" da vi skulle afsted. Men nu gik det derudaf med lynende fart. Først omkring Frilandsmuseet Hjerl Hede. Aldrig har jeg "besøgt" stedet så hurtigt. Vi nåede i forbifarten at konstatere at de har fået en stor flot indgang siden vi var der sidst (Det er vist også mange år siden, men stedet er dog et besøg værd hvis man ikke har været der). Nu gik det mod Ejsing camping ved Vinderup. På vej derhen troede vi lige, at vi var kørt for langt, da der pludselig stod -Stokholm 10 km. Vi drejede dog af og kørte ned til stranden tæt på campingpladsen. Vi standsede her for at nyde en fantastisk udsigt.



Birger tegner og fortæller!



Og vejrsigten : Solen skinner over Ejsing. Resten af landet er med voldsomme byger og masser af lyn og torden. Det blev tid (og vejr) til at tage kalecherne ned. Efter et kort ophold her, gik turen videre mod Struer, til Humlum fiskerleje og campingpladsen her.



Flot syn: 25 MX-5'ere linet op på fodboldbanen.

Det var her på campingpladsen vi skulle indtage den medbragte frokost og holde en lidt længere pause. Campingfatter

fortalte om pladsen og fiskerlejet. Og de der havde lyst fik en rundvisning. Campingfatter fortalte, at de overtog stedet i 2010. Der er 240 pladser. De ca. 6 mdr. om året pladsen er åben, står de op kl 6 om morgenen og kan (måske) trække sig tilbage kl. 21 om aftenen, hvis de da ikke afholder et af deres mange arrangementer såsom kræmmermarked, hundeshow, havnefest o.lign. så bliver det senere, selv om der stadig skal pakkes rundstykker kl.6 næste morgen. Vi gik ned til havnen og op i den nye flotte køkken/toiletbygning, der endda indeholder hundebad og en bade/toilet afdeling for børn med lave brusere og små toiletter. Jo, der er sket meget siden min mand og jeg for 21 år siden var fastliggere her. Og hvor vi dengang blev gift på Struer rådhus.

Fiskerlejet har været på stedet siden 30'erne, hvor bådene lå for svaj. Men grusgravning på stedet gav i 1980'erne nogle "huller" der blev til den nuværende inderhavn, med plads til ca. 126 både.

Det var nu atter tid til opbrud og turen gik videre mod Øhh ? Pludselig syntes det som om vi ikke helt fulgte ruten på kortet, men vi tænkte, at det var nok bedst at følge trop med de forankørende. Vi kørte mod Lemvig og Harbøre og Thyborøn, ad små skønne snoede veje med udsigt til hav. Og hvor bilerne fik lov at vise hvad de kan. Der er sandelig et andet tempo over denne kolonne, end når vi ellers cruiser med vore veteranbiler.



Næste stop: Ferring ved Lemvig og Jens Søndergaard museet.

Birger orienterede om, at vi ikke var kørt forkert, men havde skåret noget af ruten af tidsmæssige årsager. Og så fortalte han, at hvor vi var nu. "Det er STEDET", hvis man skal se havet i oprør. Der var dog ikke megen rør i vandene denne dag. Kun nogle mindre bølger slog mod strandkanten. Men smukt! det var det! Engang var det også her man støbte høfder. Efter at nogle havde nydt en is og andre nydt udsigten, var det atter tid at komme videre.

Og vejruddisigten: Truende skyer over Ferring.

Der er de modige, der kører videre med kalechen nede. Og os, der er de forsigtige typer der fik lukket. Det viste sig også, at det blev nødvendigt at stoppe lidt senere for at alle kunne få "tag" over hovedet.



Fru Pedersens have. Og Fru Pedersen selv.

Sidste stop på turen var ved "Fru Pedersens have" ved Vemb. Det var blevet tørvejr igen. Så vi gik indenfor, for at nyde en længe ventet kop kaffe med muffins. Fru Pedersen fortalte om stedet og alle hendes gøremål (De der kan se tv Midtvest kender hende måske fra de udsendelser der er sendt fra haven.) Der bliver for øjeblikket produceret flere udsendelser herfra. Herefter kunne vi på egen hånd (eller ben?) gå på opdagelse i hendes smukke have med skønne kringelkroge og husdyr. Og måske snuppe nogle gode ideer. Efter den skønne køretur og dejlige oplevelser, tog vi afsked med hinanden.

Som nye medlemmer og første gang på tur med vores MX-5ér blev vi ikke skuffede. Vi følte, at vi blev taget godt imod og mødte nogle dejlige mennesker. Jeg blev også overrasket over, at folk vi så på ruten, alligevel standser, kikker og fotograferer, og nok synes det ser godt ud, når der kommer en hel række næsten ens og forholdsvis "nye" biler. (Vi kører nemlig også i veteranbiler) Hermed vil vi endnu engang sige tak til arrangørerne for en dejlig tur, og på gensyn en anden gang.

Venlige hilsener fra Bjørn og Jeanette fra Herning.