

# Turen gik til Skåne Lørdag den 1. juni 2013

Oprettet: torsdag, 20. juni 2013 14:14

Skrevet af Peter og Maibritt Gregersen

På en dejlig solskins morgen ankom 12 flotte MX 5'er til Q8 tanken på Stamholmen i Hvidovre.

Efter en snak og en godmorgen hilsen, gik turen mod vores svenske venner som havde forberedt en fantastisk tur.



## Første stop.

Første stop var lige på den anden side af broen. Her blev vi informeret om hvordan man køre kolonne kørsel og hvad der ellers kunne være aktuelt. Herefter gik det ud til mødestedet, hvor vi skulle mødes med de svenske Miata.



Første stop efter broen. SkåneRasten

## Mødet med de svenske venner

På en Shell tank på rute 22 mødte vi så svenskerne, som mødte op med 14 biler.

Efter en kort vejledning om turen, startede vi så ud på de svenske veje, og sikke en smuk tur.





Små snoede veje, med marker og træer på begge sider. Se dette er natur der vil noget, og sikke et syn det må have været, hvis man havde stået i vejkanterne og set 26 flotte Mx'er komme susende forbi.

### **Kaffepause**

Efter ca. 1½- til 2 timers kørsel, blev det kaffetid.

Kaffe og sandwich blev indtaget på Ekerödsrasten, og herefter kunne man så gå og kigge på lir og gejl på de andre biler, og måske få nye ideer.



### Ud i det grønne

Herefter gik det igen ud på de små naturskønne veje. Der var blevet lovet lidt regn, og den kom da også, så inden længe måtte de små hurtige have hættten på.

Der blev holdt små hvil undervej, så man lige kunne strække benene og puste ud og nyde den fine udsigt. For stærkt går det når svenskerne kører derudaf. Og selvfølgelig blev bilerne igen studeret igen og man fik en lille snak.



### Frokost

Så gik turen videre til Bromølle kunst galleri hvor vores frokost skulle indtages. Galleri er nu så meget sagt, i hvert fald ifølge det vi dansker kalder et galleri, men hyggeligt var det. Maden som bestod af buffet var god og billig og selskabet var selvfølgelig ikke til at klage over.



### Ud i det grønne igen.

Efter frokost og med fyldte maver, kørte vi videre igen. Denne gang gik turen til den lille idylliske havn Tostaberga. Vejret var dog stadig ikke det bedste, men man kunne sagtens forestille sig, hvordan her ville være på en høj solskinsdag.



### Ud og køre med de skøre

Sidste etape var som overskriften beskriver, ud og køre med de skøre. Vores guide/lederkøre kendte ruten, til sidste stop, som sin egen bukselomme, så her fik den alt hvad remmer og tøj kunne holde. Gennem en masse sving gik det, og bilernes heste blev sat i fuld galop.

Det gik godt nok stærkt. Adrenalinen kørte og koncentrationen var på sit højeste, men sjovt var det.

På sidste stop sagde vi alle pænt farvel og tak for en dejlig dag.



Dette var vores første tur som MX5 ejer, men det bliver ikke den sidste.

Tak for en god og behagelig tur og tak for den gode modtagelse i klubben.

Peter og Maibritt Gregersen