

2020 Østfyn på kryds og tværs. 19-8-2020

Mødested havnen i Lundeborg.

Vi hilste ”corona-riktigt” på alle og fik en dejlig velkomst af vores værtspar.

Efter en halv times gensynssnak var det tid til at komme af sted. Poul Børge Nielsen startede nordpå af de små veje, og han havde virkelig fundet de mest oplagte MX-5 veje!

Der er et fint tempo lige fra starten – derfor er vores billeder også lidt spredte, for vi skulle jo passe på afstanden! Ud over de ualmindelig dejlige veje, var der også slotte – store godser – flotte tunneldale og udstrakte overdrev og fine gamle huse.



Der var tid til at nyde de mange rovfugle, der var i gang med at træne med deres unger, så de kan klare sig selv til vinter og få endnu flere på vingerne til næste år – det er jo utroligt, hvor meget vi ser, når vi suser af sted med taget nede!

Sjældent er vi kommet forbi så mange og så flotte herregårde og store ladegårde, som på denne tur – de lå som perler på en snor.

Her gik det temmelig friskt på den gode måde, så billedet blev taget lige rigelig hurtigt – læs: co-driveren var ikke hurtig nok på tasterne!



Her er det den glade driver på vej forbi et idyllisk bondehus med høstanemoner foran? Måske er det noget helt andet?

Herunder udsigten over den stille skovsø.

En fantastisk sjov køretur og det blev bare bedre og bedre.

Vi havde glædet os til at se Ladbyskibet!

Og vi blev meget begejstrede for det flotte landskab, der er bevaret omkring Museet.





Her er kopien af Ladby Kongens skib - behørigt studeret – dejligt med tid til at røre sig undervejs på en lang tur – vi er jo et par stykker, der har kørt langt inden vi når frem til Østfyn – så rigtig betænksomt med god tid til at beundre skibet og udstillingen.



Der manglede i sandhed ikke blå himmel på denne sensommer – næsten efterårs tur til det smukke Østfyn.



Man bliver lidt lille i sammenligning med de store stengærder, der omkranser de mange herregårde – tænk på de bønder der her har slæbt!

Vi siger tak for en fantastisk tur til de to arrangører – kommer gerne igen om det skulle byde sig.

Mange hilsner fra
Anne og Sven
Hinnerup.