

Vejle Ådal 18-7 2015

Oprettet: onsdag, 22. juli 2015 09:47

Skrevet af Ib Sidelmann Yderstræde

Vejle Ådal turen lørdag, den 18. juli 2015

Else og Knud Erik Madsen havde inviteret på fællestur i det sydøstlige Jylland.

Lørdag morgen stillede 63 personer efter ankomst i 32 MX 5'ere til afsoning i Fængselsmuseet i Horsens. En enkelt 5'er stødte til senere, de var netop blevet løsladt og ville ikke derind igen.

En formildende omstændighed ved udsigten til strafafsoningen, var det strålende solskinsvejr som bare helt undtagelsesvis, væltede ned fra en næsten skyfri himmel.

Efter modtagelse ved fængselsporten kl. 10.00 og udstyret med et gult klistermærke, som indikerede den nye identitet som indsat i Fængslet, var det nu tid, at slå følgeskab med en tidligere indsat.

Ad trapper og smalle mørke gange, blev vi ført rundt i fængselsområdet. Et måske lidt "træls" hus at skulle tilbringe hverdagen i, for mange flere år, selvfølgelig værst for de "faste" beboere men også for de ansatte. En del graffiti i cellerne antydede vel også dette, med f.eks.:

"Velkommen til Verdens Røvhul, Horsens Arrest", og hvad med denne ved en kaldeknop:

"Roomservice, er du Bøsse ring på klokken, så kommer der et røvhul". Ja, tonen har været hård derinde, men det var hverdagen jo også. Lidt overraskende var der en rigtig flot kirke derinde, men det kunne også læses at mange familier til indsatte, faktisk brugte den til alle deres kirkelige handlinger. En havde f.eks. fået alle sine børn døbt i kirken, og de samme børn var også mange år senere gift derinde.

Da alle deltagere på vores tur havde afsonet, spiste vi det medbragte vand og brød før afgang kl. 12:30 sharp. Vi skulle på en, viste det sig, rigtig dejlig tur ned over Juelsminde halvøen, forbi Daugård strand med den suveræne udsigt og vestpå til Vejle Ådal. Vi kom forbi Lerbæk Mølle der brændte i 1996 men blev genopført straks efter, så den nu fremstår som da den blev opført i 1909. Forbi Engelsholm Slot, med fire tårne flot beliggende ved en lille sø, slottet der stammer fra 1400 tallet, har siden 1939 været brugt som højskole. Vi stoppede for tiltrængt ryge/strækkeben pause ved Ravingbroen der stammer fra Harald Blåtands tid, 1800 stk. 30 x 30 cm 600 cm lange egepæle, er rejst til lodret ved hjælp af et treben, og derefter sænket ved hjælp af egen vægt. 280 brofag med en indbyrdes afstand på 240 cm. Det var vist før fitness blev nødvendigt her til lands!

I Tørskind Grusgrav, med skulpturer af Robert Jacobsen blev der også tid til en pause, længere pause for nogle end for andre, vi ville hellere køre Mx5 på de sjove veje end glo på rustent jern, sjovt nok valgte andre at gøre som os!

Den sene eftermiddagskaffe, og alt for tidlige afslutning på vores dag sammen, var henlagt til Haraldskær Gods, det stammer fra 1434 dog er hovedbygningen først opført i 1590. Siden 1969 har hovedbygningen været ejet af Boligselskabernes Landsforening, der i 2007 bortforpagtede den til Danmarks Lærerforenings hotelkæde Sinatur der nu driver den som Haraldskær Hotel. Avlsgården og de 270 hektar jord blev i 1980 købt af Vejle Kommune. Det er muligt det var i godsets fangekælder vi fik vand og brød (læs kaffe og lagkage), men ingen af delene vil blive genstand for en appel fra os i Lemvig!

Stor tak for en god dag i godt selskab til Else & Knud Erik, I havde lavet en fantastisk flot tur ad fine veje der passer til vores legetøj. At så en enkelt havde glemt at pudse brillerne og en anden havde tabt alle tre bakspejle var ikke jeres skyld!

Her et link til et par billeder der skulle have været puttet ind men.... <https://www.dropbox.com/sh/2azn1tp91sy62v2/AADYhLjdY7zrh59Vp0MH9yKla?dl=0>